



Godelieve 'Lievé' Vanparijs

Kessel-Lo, 21 maart 1937 - 16 april 2024

't Is goed in 't eigen hart te kijken
Nog even vóór het slapen gaan,
Of ik van dageraad tot avond
Geen enkel hart heb zeer gedaan;

Of ik geen ogen heb doen schreien,
Geen weemoed op een weze lei;
Of ik aan liefdeloze mensen
Een wordeke van liefde zei.

En vind ik, in het huis mijns harten,
Dat ik één droefenis genas,
Dat ik mijn armen heb gewonden
Rondom één hoofd, dat eenzaam was...

Dan voel ik, op mijn jonge lippen,
Die goedheid lijk een avondzoen...
't Is goed in 't eigen hart te kijken
En zó z'n ogen toe te doen

Alice Nahon



Godelieve 'Lieve' Vanparijs

Kessel-Lo, 21 maart 1937 - 16 april 2024

Zus, schoonzus van
Filip † en Virginie † Serverius - Vanparijs
Maria Vanparijs †
Felix en Frieda Vanparijs - Jossa

Tante van
Luk en Iris Serverius - Elskens
Peter Serverius
Christophe en Annelies Vallina Griera - Vanparijs
Kor en Nele Vanparijs - Maes

Groottante van
José en Kit Wouters - Serverius
Febe en Cid Serverius
Cobe, Arthur †, Lola en Felix Vallina Griera
Jannes en Siebe Vanparijs

De families Vanparijs en Cockaerts.

Lieve schonk haar lichaam aan de wetenschap. Nadien zal haar urne begraven worden op een mooi plaatsje dichtbij Arthur op de parkbegraafplaats Diestseveld B te Kessel-Lo.

Rouwadres 'de 16'
Wilselsesteenweg 16 te 3010 Kessel-Lo