



't Is triestig te sterven als de lente komt...

Frans Denon

Frans Denon

echtgenoot van Fannie Baeke

geboren in Leuven op 11 september 1946
en overleden in UZ Leuven campus Gasthuisberg
op 10 mei 2024.

Dit melden u:

Fannie Baeke

zijn echtgenote

Karine en Bart Denon - Ruysen

zijn kinderen

Jesse (zijn petekind) Ruysen en Veronika

Luna Ruysen en Thibaud

zijn kleinkinderen

De crematie en de asverstrooiing hebben volgens de wens van de overledene in strikte kring plaats gevonden in het crematorium Hofheide in Holsbeek.

Met dank aan dokter Outtier en de medewerkers van UZ Gasthuisberg voor de goede zorgen.

Suske, pappie en peter,

Echte helden worden bekomen door de herhaling van één simpel gebaar.

Franske was en blijft een ware held door zijn hele leven in het teken te stellen van een schijnbaar simpel gebaar, de kunst van *Het geven*.

Hij was een man die 'ja' zei voor hij gevraagd werd, een man die 'geen probleem' zei nadat hij geleden had, een man die glimlachend toekeek vanuit de schaduw.

Een wereld met meer Frans

is een wereld waarin iedereen 'de ander' als eerste prioriteit beschouwt.

Als familie zijn we trots en vooral dankbaar om 'zijn ander' geweest te zijn.

Laten we allemaal dankbaar zijn voor zijn zorgende aanwezigheid, zodat de held van *Het geven*, kan blijven verder leven.

Ave Frans, morituri te salutant.

We gaan je zo hard missen.